

Blijvend is jouw warmte in ons hart

Mevrouw

Frieda Boyen

echtgenote van de heer

Ernest Schockaert

Geboren te Vorst (Kempen) op 11 september 1942 en thuis van ons heengegaan in het bijzijn van haar familie te Kermt op 30 juli 2021.

Het afscheid zal in familiekring plaatsvinden.

Gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Donkers-Cuypers,
Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen
op woensdag 4 augustus 2021 van 18.00 tot 18.30 uur.

Bewaar de mooie herinneringen aan Frieda en denk met een lach en veel liefde terug aan alle mooie momenten.

Rouwadres: Familie Boyen Frieda
p/a Heerstraat 124 - 3510 Kermt

U kan online condoleren op www.donkers-uitvaartverzorging.be

Dit melden u met droefheid:

Ernest Schockaert

haar echtgenoot

Frans en Sandy Schockaert - Breugelmans

Bart
Robin
Wouter

Ingrid en Edgar Schockaert - Aragon

Iris
Saskia

haar kinderen en kleinkinderen

Herman en Ilse Boyen - Ridders
kinderen en kleinkinderen

haar broer en schoonzus

Anne, Hermine en Jan

haar nichten en neef

Met dank aan dokter Annemie Strauven,
thuisverpleging Diane en Nancy, haar vriendin Reini
en allen die Frieda met veel vriendschap en zorg omringd hebben.

